

Datum: 26 april 2023

Naam kind:.....

Deze middag ging het verhaal over: **De verschijning van de opgestane Heere Jezus aan het meer van Galilea.**

Petrus is een leerling (discipel) van de Heere Jezus. Hij heeft gelogen, en gezegd dat hij niet bij Jezus hoort. Wat heeft hij daar een verdriet over gehad! Nu zijn ze in Galilea, een provincie in het noorden van Israël. Daar zouden ze Jezus ontmoeten, had Hij gezegd. Petrus heeft geen zin om lang niets te doen. Hij gaat vissen in de nacht, samen met een paar andere discipelen. Maar... ze vangen niet één visje! 's Morgens loopt er een Man aan de kant van het meer. Hij vraagt of ze wat vis voor Hem hebben, maar nee, dat hebben ze niet. Dan zegt de onbekende Man: gooi het net maar eens aan de andere kant van de boot. En... ze vangen in één keer het hele net vol. Johannes zegt: Het is de Heere! Dan wil Petrus naar Hem toe, en hij stapt zomaar overboord. Ja, hij heeft gezondigd. Hij heeft gelogen. Maar hij kan zijn Meester niet missen! Als ze gegeten hebben, vraagt de Heere Jezus wel drie keer aan Petrus: Heb je Mij lief? Petrus liegt nu niet. Eerlijk zegt hij het: Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik U liefheb. Dan mag Petrus weer werk doen in het Koninkrijk van de Heere. Jezus maakt alles goed.

De leertekst is:

U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied. Johannes 15 vers 14.

Opdracht: Als je deze opdracht maakt en de volgende keer (**10 mei 2023**) inlevert op de club, dan krijg je een extra spaarpunt!

Vul de woorden in. Daarna kun je proberen de vissen te tellen die in het net zitten. Hoeveel zijn het er? Ik tel _____ vissen.

Nee, ik viste heel de nacht,
Maar ik heb niets mee ge_____
Ik neem lege netten mee,
En geen vissen uit de _____

Maar toen kwam de Heere voorbij,
En de Heere zei tot _____
"Neem je boot, ga van het land,
Gooi het net aan de andere _____"

Toen ik deed wat Jezus zei,
Was er wél veel vis voor _____
Heel veel vissen kon ik toen,
Zomaar in mijn bootje _____

